

Microadventure i Nordsjælland: Kajak & Sheltertur

Mangler du inspiration til dit næste hverdageventyr? Så tag med til en af de nordsjællandske naturperler: Esrum Sø.



Esrum Sø er Danmarks næststørste sø. Samtidig er det også Danmarks vandrigeste. Her er der frodig skov helt ned til søbredden, skjulte laguner og mulighed for at opleve et rigt fugleliv fra kajakken. Det er desuden kun tilladt for både at sejle med elmotor i søen, så der er hverken larm eller forurening at bekymre sig om.

I slutningen af august tog min kæreste og jeg til Esrum Sø for at udforske nogle af dens mange naturoplevelser.

På en solrig mandag mødtes vi med ejerne, Tine og Rune, fra Sne og Vand, hvorfra vi lejede kajaker. De var utroligt imødekommende og kom med gode tips til hvor man kunne udforske søen i kajak.

Fra udlejningsstedet ved siden af Restaurant Skipperhuset satte vi kursen mod den sydlige ende af søen. Her befinder der sig en skjult lagune, som akkurat er lavvandet nok til at man kan komme derind i kajak.

Vi roede langs søbredden med de imponerende huse, der med hver sin badebro vidnede om et aktivt brug af søen for de lokale beboere. Da vi nærmede os grænsen til fuglereservatet, åbnede der sig en passage mellem de frodige træer, hvor vi kunne ro ind i den skjulte lagune.

I lagunen var der helt vindstille og roligt vand. Så vi lænede os tilbage i kajakerne og nød synet af de klare grønne trækrøner, der svajede i vinden, mens de hvide skyer, drev forbi på den dybblå himmel. Et par hvide svaner fløj over os med den karakteristiske lyd fra deres vinger. For en stund stod tiden stille, mens vi drev stille i kajakerne.





Fra lagunen roede vi videre om langs den sydvestlige bred, hvor vi fandt en hyggelig lille strand - et perfekt spot til at nyde vores frokost. Forud for turen havde vi købt to lækre Frokost-boller fra Sørup Ishus, som kun ligger 100 meter fra kajakudlejningen.

Denne strand var et genialt picnic-spot, med bænke, en gynge i et af træerne, og stien, som går rundt om søen.

Efter frokosten roede vi videre til et af de andre anbefalede pitstops: Dronningens Bøge. Fra den rustikke badebro på den vestlige søbred er der udsigt direkte over til Fredensborg Slot, som ligger på søens østlige side. Der ligger desuden også et fint bålshelter, hvor man kan grille. Vi kunne dufte grillmaden, som en familie var i fuld gang med at tilberede i shelteret, da vi gik forbi. Efter en lille gåtur roede vi tværs over søen i retning tilbage mod vores startsted for at aflevere kajakkerne og sætte kurs mod næste stop på vores tur: Haldbjerg Shelters.



Efter at have afleveret kajakudstyret tilbage hos Sne og Vand, kørte vi mod Haldbjerg, som kun er 15 min kørsel fra Esrum Sø. Her ligger det idylliske Haldbjerg Shelters.

Da vi ankom, blev vi taget godt imod af ejeren, Tonny, som viste os rundt på pladsen og energisk fortalte om historien bag dette voksende projekt.

Vi fik tildelt shelterpladsen "Bjerget", som ligger på en fin bakketop. Herfra er der flot udsigt ud over den lokale sø samt perfekt mulighed for solopgang.

Tonny havde desuden tændt op i vildmarksbadet for os, så det kunne blive klar til efter aftensmaden.
Der var masser af brænde og alt det nødvendige udstyr, for at kunne lave mad over bål.



Vi lavede onepot-pasta over bål, mens vi fik prøvesmagt på nogle af de øl fra det lokale bryggeri "Det Våde Får". Haldbjerg Shelters støtter de lokale virksomheder ved bl.a. at sælge øl og vin fra de omkringliggende vingårde og microbryggerier.
Efter at have nydt den varme mad sammen med den farverige solnedgang, blev det tid til at udforske vildmarksbadet. Stjernerne blev mere synlige på himlen, og vandet varmede, mens ilden i ovnen knitrede. Det var en perfekt måde at slutte dagen af på.
Da vi lagde os i soveposen i shelteret efter at have nydt den klare stjernehimmel, og spottet flere stjerneskyer, var det med en god og mæt følelse i kroppen - fyldt op på gode oplevelser, god mad og nye minder.



Næste morgen vågnede vi til den fineste solopgang, der lyste ind i shelteret. Senere på formiddagen kiggede Tonny forbi med friske æg til vores morgenmad. "Der var lidt til overs fra hønsene her til morgen", havde han sagt med et smil.
Det er små oplevelser og ture som dette, der er med til at sætte ekstra smag på hverdagen. Vi var afsted i 20 timer i alt. Så det var et overskueligt afbræk fra hverdagens gøremål, samt en god mulighed for at lade op - og så endda på en helt almindelig mandag-tirsdag..!

Hvornår har du sidst taget dig tid til et hverdageventyr?

Om Skribenten:

Daniel Villadsen er fra Odense og kombinerer sin passioner for friluftsliv med sit arbejde som freelancefotograf. Se hans billeder på Instagram (@dvphoto.dk), hvor han også deler ud af sine turtips, på "Daniel Villadsen Photography" på Facebook samt på hans hjemmeside.

- www.dvphoto.dk
- <https://www.instagram.com/dvphoto.dk/>
- <https://www.facebook.com/danielvilladsenphotography/>

Nyttige links:

Esrum Sø:

<https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/planlaeg-din-tur/esrum-soe-danmarks-vandrigeste-gdk964036>

Sne og Vand:

Her er der mulighed for at opleve Esrum Sø med både kajak, kano eller SUP-board.

Der er også mulighed for at tage kurser inden for disse aktiviteter.

Udover udlejning og kurser, arrangerer Sne og Vand også ture med fokus på vandring, langrend og alpinski.

Se nærmere på: <https://www.sneogvand.dk>

Haldbjerg Shelters

Denne hyggelige oase rummer både højt til loftet og masser af varm gæstfrihed.

Der er både mulighed for overnatning i en af de mange hyggelige shelters, eller i eget medbragt telt. Der er rigeligt med bålpladser, samt en fin toiletvogn med dertilhørende tekøkken, køleskab og wifi.

Derudover er der også mulighed for vildmarksbad, guidede ture i området, mindfulness samt organiseret madlavning i det fri med professionel kok.

Udover shelter-udlejningen arrangeres der også møder og teambuilding-events for både firmaer og private selskaber.

Se nærmere på:

- <https://www.haldbjergshelters.dk>
- <https://www.haldbjergnaturevents.dk>